

Harald Vinje

– onormalt intresserad av fotboll enligt frun



Det ska mycket till för att Harald, som varit klubben trogen sedan 90-talet, ska missa en herrlagsmatch. Ett stort fan som syns på de flesta hemma- och bortamatcher.

Vem är Harald?

Jag är 59 år och är enligt min fru Cecilia onormalt intresserad av fotboll. Jag förstär inte vad hon menar med det.

Är från Norge och flyttade hit till Skanör Falsterbo för mer än 30 år sedan. Har följt SFIF sen nån gång på 90-talet. Minns bland annat när SFIF kvalade upp till division 3.

Din fotbollshistoria?

Jag spelade fotboll i Oslo från jag var åtta till jag fyllt sexton, sen kom ett längre uppehåll. Det blev en "comeback" för tjugo år sedan när

äldsta sonen började med knattefotboll här i SFIF. Då hittade jag till Gröna tältet där det spelades Oldboysfotboll ett antal år. Jag spelar fortfarande 2-3 gånger i veckan, i Höllviken med Oldboys och söndagar på Tångvalla med FC Björkhaga.

Jag har väl alltid varit spelare nr 12, inte bäst på något men kan lite av allt. Har spelat på alla positioner i tävlingssammanhang. Endast i startelvan vid återbud kan jag väl säga.

Ditt engagemang i SFIF - nu och då?

Jag är som många andra en aktiv förälder som engagerar sig i sina barns intressen och jag hade turen att det var fotboll som mina pojkar var intresserade av, dottern hade andra intressen. Jag har varit tränare, ledare, hejklack och även med i styrelsen ett tag. Har även varit med som ledare för SFIF:s seniorer och juniorer lite då och då. Har tvättat ett och annat matchställ på Möllevallen genom åren. Har även spelat några matcher genom åren, det har ibland varit knepigt att få ihop spelare till B-lagsmatcher och jag är inte den som tackar nej till en matchkallelse.

Tror inte Filipini känner till det, jag har inte fått en enda kallelse så långt i år.

Vilket är ditt bästa SFIF-minne?

Det är flera, kan inte nöja mig med ett. Jag hade nöjet att spela B-lagsmatch (2015) när äldsta sonen Fabian gjorde sitt första mål i seniorsammanhang. Jag var målvakt och såg bollen flyga in över motståndarmålvakten. Roligt för en 50-plussare att få vara med om.





Många spelare som känns igen på denna bilden. B-lagsmatch mot Nässets FF, där SFIF vann med 9-1.

Sen kan jag inte undvika att nämna "miraklet i Genarp", som flera har varit med om. Vi var fyra gubbar från Oldboysgänget som ställde upp för att vi inte skulle behöva lämna WO. Det gör man ju bara inte i division 4. Som tur var kunde övriga tolv spelare grisa hem en fin 3-2 vinst utan att jag behövde hoppa in på plan och det var nog ändå det bästa för mina knän. Men jag var med när det hände och en mycket kul upplevelse.

Vad är det roligaste med fotboll?

Det bästa med fotboll är de fina dagarna på Möllevallen när det är flera matcher som spelas, både ungdomar och seniorer och att grillen är igång så jag får min kryddiga korv med Johnnys senap.

Och när mina Oldboyskompisar lyckas med att tunnla varandra. Det händer varje vecka och är alltid lika roligt.

Delar din familj ditt intresse?

Nej knappast. Min fru har sitt hästintresse och det tar ju som bekant mer tid än vad som är möjligt att lägga på fotboll. Enligt mig i alla fall. Men säg inte att jag sagt så!

Äldsta sonen Fabian spelar fortfarande. Nu är det Korpen i Stockholm som gäller. Sen delar vi även intresset för MFF, ser gärna matcher tillsammans. Och några fotbollsresor har vi även gjort genom åren, Milano för att se Zlatan, Madrid för ett El Clasico där Barcelonas Ronaldinho fick stående ovationer från Madrids publik, snyggt! Näst på tur är det till England för att se Liverpool-Tottenham i Premier League.

Harald Vinje / Bianca Davidson